

Volksopera Van der Pek

TEKSTEN

11. De markt *(op de melodie van "Choeur de marché" uit Les Cloches de Corneville, Planquette)* (door marktkooplui [koor], waaronder Dennis, met solo door Kelly)

We zien de markt op het Mosplein op een doordeweekse, drukke dag. Marktkooplui presenteren hun waren aan winkelend publiek.

Vrouwen & tenoren: Wie naar de markt gaat, kan veel besparen!
Je kunt hier koopjes halen
waarom ook teveel betalen?

Bassen: *(tegelijk)*

Hier op de markt--- kan je
besparen: koopjes halen,
waarom teveel betalen?

Hele koor: Hier vindt u, mevrouw, een leuke jurk,
(of verse hummus van de Turk).
Voor elke boodschap, groot of klein,
verklaren wij: op het Mosplein
moet u zijn!

Een groep kooplieden (bassen/baritons) komt naar voren en prijst hun koopwaar aan.

Aankondig(st)er: U mag ze keuren: de slaggers van het Mosplein!

Bassen: (slaggers) Wij hebben de beste worsten
van de regio Amsterdam!
Die hoeven niet veel te kosten
en dat geldt ook voor de ham!
Ooit verkochten wij sukade,
dat is d'r nu niet meer bij.
Maar voor shoarma of rollade
staan mensen hier in de rij!
Ook voor kip of karbonade
of vlees van een ander beest.
Anders niets meer van uw gade?
Nou, fijn dat u bent geweest!

De bassen/baritons worden afgelost door een groep tenoren (waaronder Danny) met o.a. preien en koolrapen. Een handigerd jongleert met sinaasappelen,

Aankondig(st)er: Ruimte voor de mannen met de bloemkolen en de verrukkelijke bananen!

Tenoren: (groente) Uien, bieten, wortelen en prei,
alles even vers! Navels voor de pers!
Groente is gezond en fruit dat hoort erbij,
proef toch 'es die zoete kers!
Weer of geen weer, wij zijn daar!
En daar kunt u op vertrouwen.
Als het fris wordt, pakken wij een bakkie leut.
En meteen weer staan we klaar
met de handen uit de mouwen.
En wanneer het extra koud is,
dan nemen wij gewoon een neut.

Volksopera Van der Pek

TEKSTEN

11. De markt – deel 2

De tenoren maken ruimte voor Kelly en de andere marktvrouwen, die met kleding, schoenen, tassen en ondergoed naar voren komen.

Aankondig(st)er: En dames, wat wil u nog meer? Bloesen, tassen, sjaals en schoenen!

Kelly: Zoekt u pumps met hoge hakken,
kom dan hier uw korting pakken!

Vrouwenkoor: Koop ze bij mij!
Koop ze bij mij!

Kelly: *(zwaaiend met een heren- en damesonderbroek)*
Wij hebben modieuze kleren
zowel voor dames als voor heren.

Vrouwenkoor: Er is voor elk wat bij!
Er is voor elk wat bij!

Kelly: Bekijk 'ns dit, bekijk 'ns dat,
je mocht willen dat je 't had!
Ja, kijk 'ns hier en kijk 'ns daar,
wie 't niet mooi vindt, zegt het maar.-----

Vrouwenkoor: Bekijk 'ns dit, bekijk 'ns dat,
je mocht willen dat je 't had!

Kelly & vrouwen: Ja, kijk 'ns hier en kijk 'ns daar,
wie 't niet mooi vindt, zegt het maar.

Hierna herhalen de drie groepen hun deel van het lied, alles door elkaar heen:

Bassen: (slagers)

Wij hebben de beste worsten
van de regio Amsterdam.
Die hoeven niet veel te kosten
en dat geldt ook voor de ham!
Ooit verkochten wij sukade,
dat is d'r nu niet meer bij.
Maar voor shoarma of rollade
staan mensen hier in de rij!
Ook voor kip of karbonade
of vlees van een ander beest?
Anders niets meer van uw gade?
Nou, fijn dat u bent geweest!

Kelly & vrouwen: (mode)

Bekijk 'ns dit, bekijk 'ns dat,
je mocht willen dat je 't had!
Ja, kijk 'ns hier en kijk 'ns daar,
wie 't niet mooi vindt, zegt het maar.
Bekijk 'ns dit, bekijk 'ns dat,
je mocht willen dat je 't had!
Ja, kijk 'ns hier en kijk 'ns daar,
wie 't niet mooi vindt, zegt het maar.

Tenoren: (groentekooplui)

Uien, bieten, wortelen en prei,
alles even vers! Navels voor de pers!
Groente is gezond en fruit dat hoort erbij
proef toch 'es die zoete kers!
Weer of geen weer, wij zijn daar!
En daar kunt u op vertrouwen.
Als het fris wordt,
pakken wij een bakkie leut.
En meteen weer staan we klaar
met de handen uit de mouwen.
En wanneer het extra koud is,
dan nemen wij gewoon een neut!