

Volksopera Van der Pek

TEKSTEN

Openingslied (koor)

(op de melodie van het Soldatenkoor uit Faust, Gounod)

Koor:

Wij, de bewoners van Van der Pek,
wij zijn verslingerd aan deze plek.
Blijf met je poten van onze buurt.
Wij willen geen sloop!
Wij willen geen koop!
Er wordt hier gehúúrd!

Straks is alles vernieuwd
en gerenoveerd.
Nou, dan zijn we benieuwd
wie d'r profiteert.
Want waarmee worden wij
binnenkort beloond?
Met hogere huur!
Zo wordt het te duur
voor wie er nu woont!

Wij, de bewoners van Van der Pek,
wij zijn verslingerd aan deze plek.
Blijf met je poten van onze buurt.
Wij willen geen koop!
Er wordt hier gehúúrd!

Ooit is onze wijk:
door Van der Pek bedacht voor doodgewone mensen,
geen van allen rijk,
maar desondanks toch altijd braaf de huur voldaan.

Bassen:

(Ja, altijd braaf de huur voldaan.)

Allen:

Maar (al) twintig jaar
is er geen sikkepit gedaan
met onze wensen.
Geen klap gedaan!

Bas: *(erdoorheen)*

Sop/alt/tenor:

Geen renovatie!
“Gentrificatie”?
Gelul! Wat hebben wij daaraan?
En ons geduld
kent ook z'n grenzen.

Geen ene moer!
De boel verrot!
De boel verkrot!
Er komt een eind aan ons geduld.
Ja, draai een ánder maar een loer!

Koor:

Schuif het niet op de lange baan,
laat niet dit achterstallig onderhoud bestaan!
Pak dát eens aan.
Pak de verkrotting van de wijk nou eerst 'ns aan!

Volksopera Van der Pek

TEKSTEN

Koor: Wij, de bewoners van Van der Pek,
wij zijn verslingerd aan deze plek.
Blijf met je poten van onze buurt.
Wij willen geen koop!
Er wordt hier gehúúrd!

Bassen: Wij willen geen sloop!
Allen: Wij willen geen koop!
Er wordt hier gehúúrd!
Bassen: Wij willen geen sloop!
Allen: Wij willen geen koop!
Dan is er nog hoop,
nog hoop voor de buurt!