

Volksopera Van der Pek

TEKSTEN

5. Het bombardement (door het koor)

(op de melodie van het "Dies Irae", Requiem, Verdi)

Vliegtuigen scheren over de wijk. Er vallen bommen, bedoeld voor de Fokkerfabriek, maar ze raken in plaats daarvan de Van der Pekbuurt. Er heerst paniek.

Mannen: Zoek beschutting met z'n

Hele koor: allen!-----

Mannen: Nu de bommen lukraak

Hele koor: vallen!-----

Hele koor: 't Lijkt een aanval van geallieerden.
Maar hun bommen raken de verkeerden.

Bassen: Is dit het einde?...

Tenoren: *(tegelijk)* Het einde...

Hele koor: Einde der tijden
lijkt nu gekomen.
Al wat ons lief is
wordt ons afgenomen.

Mannen: Onze

Hele koor: huizen!

Mannen: Onze

Hele koor: zaken!

Mannen: Door die

Hele koor: bommen!

Mannen: Die zo lukraak de verkeerde doelen raken.

Hele koor: *(eerst hard, dan steeds zachter, terwijl het bombardement ook langzaam afneemt)*
Einde der tijden
lijkt nu gekomen.
Al wat ons lief is
ons afgenomen.

Ten/Alt/Bas: *(steeds zachter)* Einde der tijden
lijkt nu gekomen.
Al wat ons lief is
ons afgenomen...

Sopranen: *(tegelijk)*

Onze huizen...

Onze zaken...

En familie -

kwijt te raken...

Tenoren: *(fluisterzacht)* 't Is het einde...

Alten: *(fluisterzacht)* 't Is het einde...

Sopranen: *(fluisterzacht)* 't Is het einde...

Hele koor: *(fluisterzacht)* De sirene stopt met fluiten
Ja, we kunnen weer naar buiten.
Kijk: de wijk totaal in puin...